

## Maak licht!

Tekst: Greteke de Vries, geïnspireerd door het Noorse adventslied *Tenn lys!*

Oorspronkelijke tekst: Eyvind Skeie, melodie: Sigvald Tveit, 1988

Ter gelegenheid van Advent 2016



Maak licht! Voor on - ze aar - de, één  
kaars voor al - le maal, als glans van hel - d're  
ster - ren die stra - len o - ver al. 'tSchenkt hoop aan al - le  
men - sen met zorg om ons be - staan. Een vlam ver - drijft 't  
duis - ster, geeft moed om door te gaan.

### 2. Maak licht!

Twee kaarsen branden  
voor liefde en voor trouw.  
Voor alle mantelzorgers  
en voor wie troost bij rouw.  
Wie vast zit vindt de vrijheid  
wie vluchtte krijgt een huis.  
Maak licht voor wie vermoeid is,  
wie zoekend is komt thuis.

### 3. Maak licht!

Drie kaarsen branden  
voor vrede, bloei en recht  
voor wie zich schuil moet houden,  
haar mening wordt ontzegd,  
wie bloot staat aan vervolging,  
wordt nagejouwd op straat.  
Maak licht voor wie zich uitspreekt,  
wie pal voor sámen staat.

### 4. Maak licht!

Vier kaarsen branden.  
Nu stralen overal  
de lichten voor het kerstkind,  
geboren in een stal  
en voor wie blijft geloven  
in leven puur en zacht.  
Maak licht, verwacht de toekomst:  
het einde aan de nacht.